



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κομοτηνή 24-03-2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Σισμάνογλου
Τ.Κ. – Πόλη: 69133, Κομοτηνή
E-mail: pdeamthr@sch.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

1821-2021
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ

Διπλή γιορτή και πανήγυρη: ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και ο Ευαγγελισμός της απελευθέρωσης της Ελλάδας, ημέρα που ήδη μνημονεύεται από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον μυστικό αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας, ως ημέρα έναρξης του Αγώνα ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό «ως ευαγγελιζομένη την πολιτικήν λύτρωσιν του ελληνικού έθνους». Από τις πρώτες μέρες της Επανάστασης ήταν εμφανής η θρησκευτική διάστασή με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη να τονίζει ότι το ελληνικό έθνος «στην ιερή του θρησκεία οφείλει τη σημερινή αριστεία του, την ανεξαρτησία και πολιτική του ύπαρξι, διότι μέγας ο Θεός των Χριστιανών ο οποίος υπερασπίζεται τα δίκαια του...». Παγκόσμιο το γεγονός του Ευαγγελισμού. Του πολύ ευχάριστου, του πολύ σπουδαίου και καλού μηνύματος ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το σημείο που ο Θεός κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ενανθρωπήσει. Να έρθει από εκεί που είναι εδώ στη γη, να πραγματοποιηθεί η ρήση «ο Θεός μεθ' ημών» (ο Θεός είναι μαζί μας).

Η ημέρα αυτή δεν είναι μόνο μία εορταστική επέτειος με παρελάσεις, σημαιοστολισμούς και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, αλλά είναι η ημέρα εκείνη που το έθνος μας ευαγγελίστηκε την Ελευθερία του. Είναι η ημέρα που μας φέρνει στην μνήμη την ιερή απόφαση και τα γενναία κατορθώματα των ανθρώπων εκείνων, που είχαν τη θέληση να αποτινάξουν τον τύραννο. Είναι η ημέρα που μας υποχρεώνει να ξαναθυμηθούμε την ιστορική μας κληρονομιά, τις εθνικές μας υποθήκες και το ιερό χρέος όλων μας.

Ιδιαίτερος φέτος, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τιμούμε και ευγνωμονούμε τους ήρωες και αγωνιστές, που με «αρετήν και τόλμην» ύψωσαν το ανάστημά τους εναντίον του οθωμανικού στρατού, με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Στην ουσία, μια χούφτα ραγιάδων, ένας αγράμματος, φτωχός και κατατρεγμένος λαός, αγωνίστηκε για και κέρδισε την απελευθέρωση ενός Έθνους.

Ιδιαίτερες οι φετινές συνθήκες, αφού η πανδημία του κορωνοϊού έχει πλήξει όλον τον πλανήτη και μαζί και την πατρίδα μας, στερώντας μας τη δυνατότητα να εορτάσουμε όλοι μαζί, όπως αρμόζει στην περίπτωση. Χωρίς την φυσική παρουσία των μαθητών μας στις σχολικές τους μονάδες, όπου θα είχαν τη δυνατότητα να διοργανώσουν αντάξιες εκδηλώσεις. Όμως ακόμη και έτσι, με δημιουργικότητα και φαντασία, έστω και από απόσταση, ο καθένας από τη θέση στην οποία έχει ταχθεί, υποκλινόμαστε μπροστά στους ήρωες αγωνιστές που μας χάρισαν μια ελεύθερη Πατρίδα, υποσχόμαστε να διαφυλάξουμε, μαζί με την ελεύθερη Πατρίδα τις αξίες και τα ιδανικά που μας άφησαν ως παρακαταθήκη, κληροδοτώντας στα παιδιά μας τη μεγάλη μας επιθυμία, οι Έλληνες ενωμένοι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων, να ακολουθήσουμε το δρόμο τους, να αγαπάμε την Ελλάδα μας, το γένος μας, τον τόπο μας.

Να τολμήσουμε, όσο ανυπέρβλητα κι αν φαντάζουν τα εμπόδια που έχουμε μπροστά μας και θα τα καταφέρουμε.

Χρόνια πολλά!!!

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΑΝΤΙΚΟΣ