

“Ο «Φιλόδημος» ήταν ένα πετυχημένο πρόγραμμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που χρηματοδοτούσε έργα στους Δήμους, την τοπική αυτοδιοίκηση, την πιο δύσκολη περίοδο, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων που δινόταν με πλήρη διαφάνεια στους Δήμους, χωρίς ρουσφετολογικά και πελατειακά κριτήρια, όπως γινόταν στο παρελθόν και γι’ αυτό έγινε δεκτό στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλους τους Δημάρχους ανεξάρτητα από τυχόν κομματικές αναφορές.

Μετά την τρίτη στη σειρά, ανακοίνωση του νέου ονόματος για το Πρόγραμμα «Φιλόδημος», το οποίο πλέον θα ονομάζεται «Αντώνης Τρίτσης», ακολούθησε δελτίο τύπου του γραφείου του Πρωθυπουργού, η οποία συμπεριλάμβανε μία λίστα με 20 μεγαλύτερα και 20 μικρότερα έργα που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος», με την ψευδή αναφορά ότι πλέον έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Σημειώνεται εδώ, ότι την ίδια λίστα είχε ξανά δημοσιεύσει ο υπουργός Εσωτερικών πριν κάποιες εβδομάδες κατά τη δεύτερη ανακοίνωση του προγράμματος, σε τηλεδιάσκεψη που είχε πάλι με τον πρωθυπουργό....

Η προσφιλή τακτική αποδόμησης του «Φιλόδημου» συνεχίζεται, αλλά αυτή τη φορά το θράσος ξεπερνάει κάθε όριο: Πρόκειται για 40 έργα που έχουν ενταχθεί στον «Φιλόδημο» στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους κατά το έτος 2018 και τα υπόλοιπα κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους 2019 με υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου ΟΤΑ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά πρόκειται για έργα που στη συντριπτική πλειοψηφία τους έχουν δημοπρατηθεί και πολλά έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, ενώ ένα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί πολύ πριν το «σώσει» ο ανεκδιήγητος κ. Θεοδωρικάκος. Και βέβαια μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά σε κάθε έργο ξεχωριστά αν και δεν υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης, αφού η κατάσταση των έργων προκύπτει από δημόσια έγγραφα και διαδικασίες (βλ. στο συνημμένο παράρτημα τη λίστα έργων στην Κρήτη που σχεδιάστηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος»).

Θα πρέπει, λοιπόν, κάποιος να εξηγήσει πως γίνεται να εγγράφονται έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, να υπογράφονται δανειακές συμβάσεις μεταξύ ΟΤΑ και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, να δημοπρατούνται και να συμβασιοποιούνται έργα αφού έχουν περάσει από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς να υπάρχει χρηματοδότηση. Διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο οι υπογράφοντες σε όλα τα επίπεδα θα είχαν τις αντίστοιχες ευθύνες.

Επίσης το γεγονός ότι ο Υπουργός Εσωτερικών δεν απάντησε στο συγκεκριμένο ερώτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το εάν «έχει συναφθεί νέα συμφωνία χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή έχει παραταθεί η ισχύς της προηγούμενης συμφωνίας χρηματοδότησης και ποιο το ύψος αυτής;» και το ότι δεν προσκόμισε τα έγγραφα της συμφωνίας χρηματοδότησης και τα παραστατικά πίστωσης του λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που ζητήθηκαν με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, σημαίνει ότι προσπάθησε να αποφύγει να αποκαλυφθεί ότι όλα λειτουργούν βάσει των όσων προέβλεψε και εξαρχής ορθά υλοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν θεσπίστηκαν τα προγράμματα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι απλή: Δεν υπάρχει καινούριο πρόγραμμα αλλά μόνο καινούριο όνομα. Το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» συνεχίζεται -και έτσι πρέπει για το καλό των τοπικών κοινωνιών- με μια αλλαγή: Αντί να παραμείνουν και να ενισχυθούν τα γνωστά σε όλους τους ΟΤΑ, αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης έργων για χρηματοδότηση από τον «Φιλόδημο», φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό που επεμβαίνει και συνθέτει πεδίο αδιαφάνειας, εμπλοκής ιδιωτών και πελατειακής λογικής, με τη θέσπιση διαδικασίας αξιολόγησης με κυρίαρχο το ρόλο του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών.

Μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης των Δήμων (ΚΕΔΕ) υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για εταιρείες που κυκλοφορούν στους Δήμους, εδώ και εβδομάδες, προς άγραν πελατείας, μιλώντας για προσκλήσεις που ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί. Πως γνωρίζουν οι εταιρείες συμβούλων το περιεχόμενο προσκλήσεων που δεν έχουν δημοσιευθεί και μόλις προχθές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός; Περιμένουμε μια απάντηση από τον ΥΠΕΣ.

Οι τακτικές αυτές οδηγούν στην σπύλωση ενός ονόματος (και όχι ενός προγράμματος τελικά) με μικροπολιτικές σκοπιμότητες και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τιμή στη μνήμη ενός πραγματικά άξιου της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Αντώνη Τρίτση. Όμως ότι και να κάνουν, το πρόγραμμα «Φιλόδημος» έχει καταγραφεί ως αναπτυξιακή τομή στη συνείδηση των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης.

Θα περίμενε κανείς ότι οι προβληματισμοί των Δημάρχων και των τοπικών κοινωνιών για τις αλλαγές στον «Φιλόδημο» να εκφράζονταν και από το Προεδρείο της ΠΕΔ Κρήτης, το οποίο δυστυχώς προτίμησε τις δημόσιες σχέσεις με την κυβέρνηση.

Με ψέματα και fake news η κυβέρνηση της ΝΔ δεν θα μπορέσει να σταματήσει την θετική άποψη που έχει η κοινωνία και η αυτοδιοίκηση για το αναπτυξιακό και με αντικειμενικά κριτήρια έργο του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η ΝΔ με την κατάργηση του «Φιλόδημου» επαναφέρει την αυτοδιοίκηση στην εποχή της επαιτείας των Δημάρχων στα πολιτικά γραφεία των κυβερνώντων”.